

## Forsamlinghuset 1927 – 1942

fortalt af Bente Lindegaard Magnusson f. Olsen



I 1927 blev min mormor Karen Marie Nielsen (13.09.1881-14.07.1942) og min morfar Niels Hansen Nielsen (05.06.1880-09.12.1960) ansat som værtspar i Gevninge Forsamlingshus.

Ansættelsen var inklusive en lejlighed i forsamlingshuset. Lejligheden var på 1. sal bestående af en lille dagligstue, et lille soveværelse og ved køkkenet en spisestue. Spisestuen blev, udover privat, også brugt, når der blev afholdt bal m.m. Når der ikke var plads nok i den lille sal, så kunne man drikke kaffe m.m. i spisestuen.

På 1. sal var der, foruden bolig, også en garderobe og en balkon. Fra balkonen kunne man se ned i den storesal. Det gjorde jeg ved blandt andet baller.

Når der blev holdt juletræ, dilletant og bal, blev garderoben passet af en dame (Ellen)

I stueetagen var der et lille bryggers, køkken, spisestue, den lille sal og store sal samt indgang.

Toiletterne (WC) var i gården, hvor der også var et pænt udhus. Til tider boede der pindsvin derude.

Da Marie og Niels flyttede til Gevninge Forsamlingshus flyttede deres datter Astrid Bodil Marie Nielsen (20.11.1907-09.12.2002) med. Hun hjalp til med at servere ved fester, juletræ og andre arrangementer.

Da Astrid mødte og senere blev forlovet og gift med Vilhelm (Jacob Vilhelm Martin Olsen 01.08.1905-24.12.1987), hjalp han også til med at servere m.m.

Marie og Niels Hansen Nielsen var værtpar indtil Marie døde den 14. juli 1942, kun 60 år. Efter Mariens død, flyttede Niels til Gevninge Bygade nr. 9, hvor deres datter Astrid og hendes mand murermester Vilhelm Olsen boede.

Jeg husker at der 2. 3. juledag blev holdt juletræ med bal bagefter. Det var bl.a. Socialdemokraterne, der holdt det.

Gevninge Gymnastikforening (GG) holdt bal og til tider også gymnastikopvisning. Det foregik i den store sal, hvor der blev sat stole op ved begge langsider. Der var ikke meget plads til gymnasterne. Når vi skulle stå i ligevægt, ramte vi ofte tilskuerne.

Der var danseundervisning om sommeren ved frøken Jønsson med afsluttende afdansningsbal. Senere kom frøken Anna Marie Jepsen til som danselærer.

Nordsjællands Rejse-Bio kom en gang om måneden. Publikum sad på bænke. Børnene skulle sidde på de 3 første rækker uden rygstød. Der var to ældre damer, der gik meget op i, hvor børnene sad, hvis de ikke var helt rolige, stak de dem med nåle.

Da min mormor døde, var jeg godt 4½ år. Det var et stort savn. Min mormor og morfar var meget varme og hyggelige, derfor var jeg meget glad for at komme hos dem.

Der var ikke mange biler dengang. Da jeg blev så stor, at jeg selv kunne gå op til min mormor og morfar, spiste jeg frokost hos dem næsten hver dag. I sæsonen bidesild og derefter kaffe.

Til tider hentede min mor mig. Når vi gik hjem legede vi sidste. Mormor løb efter os, og når hun fangede en af os, løb vi efter hende. Sådan fortsatte det, til de voksne brød sammen af grin. De kunne godt se det komiske i denne leg.

Der var ikke ret langt fra forsamlingshuset og hjem. Jeg boede i det hus, der ligger på Gevninge Bygade nr. 9.

I 1940erne havde Gevninge Bygade ikke navn og nr., vi kaldte den vejen.

Mormor og morfar havde telefon, hvilke ikke mange havde. De havde Lindborg nr. 42. Et nr. jeg senere fik, uden jeg var klar over, at mormor og morfar havde haft det nr.